

ORDE VAN DIENST
voor zondag 23 januari 2022
in de Dorpskerk te Schoonebeek



Voorganger: Ds. Rob Wijnsma uit Elim
Ouderling: Greetje Hubers-Hekhuis
Diaken: Lucienne Batterink-Pool
Organist: Anja Wolbers-Kuilder
Lector: Ada Bouwers

Vooraf zingen we lied 326: 1, 2, 6

1. Van ver, van oudsher aangereikt,
een woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan!

2. Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit woord, dat God van oudsher sprak.

6. O woord, zolang ons toegegaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!

Welkom

Wij zingen Psalm 25: 1

1. Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

Stil Gebed Votum en Groet

We zingen Psalm 25: 2

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

Aanvangswoord

Gebed

We luisteren naar Lied 918

1. Stem die de stenen breekt,
tijding in duistere nacht,
stem die in stilte spreekt:
Ik ben nabij, wees niet bang.

2. Sprak al voor nacht en dag,
voordat ik woorden sprak,
stem die de schepping draagt:
Ik ben nabij, wees niet bang.

3. Rondom mij in verdriet,
dichtbij waar ik ook ben,
angst ondermijnt mij niet:
Ik ben het – dat is jouw stem.

4. Mocht ik de leegte zien,
dan delen wij ook die.
Ik zie en hoor je niet
en ben niet bang: Jij bent hier.

Schriftlezing: Leviticus 25: 8-10

8Na verloop van zeven sabbatsjaren, na zeven maal zeven jaar, wanneer er negenenveertig jaren verstreken zijn, 9moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid laten schallen. Op Grote Verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schallen. 10Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren.

We zingen Lied 655: 1, 3, 5

1. Zing voor de Heer een nieuw gezang!

Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.

Het is vol wonderen om u heen.

3. Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

5. Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Schriftlezing: Lucas 4: 14-21

14Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea.
Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek.

15Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen
geprezen. 16Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was

opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat
naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen,

17werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd,
en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

18'De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,

om onderdrukten hun vrijheid te geven,

19om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'

20Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en
ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de

synagoge waren op hem gericht. 21Hij zei tegen hen:

'Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen
gaan.'

We luisteren naar Lied 323

1. Hoor. Maar ik kan niet horen.
Mijn oren dicht gestopt.
Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet ik. Niet waar.

2. Hoor. Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.

3. Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren –
o toekomst, laat niet af.

Overweging

We zingen Lied 826

1. O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons menselijk wilt ontmoeten.

2. Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.

3. Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niet heerlijk had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer
geef dat wij U herkennen mogen.

Dankgebed en voorbede

Bloemengroet

Collecte (bij de uitgang)

1^{ste} bestemd voor Plaatselijk Missionair Werk
2^{de} bestemd voor de kerk

We zingen Lied 601:1, 2

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Zegen
met gezongen Amen

