

NOV
28
2021



Kliederkerk

Verwachting

U bevindt
zich hier



Schoonebeek



Liturgie voor zondag 28 november 2021
in de Dorpskerk te Schoonebeek

Voorganger: Ds. Jan Hermes
Ouderling: Roelien van Veen-Koning
Diaken: Hennie Hanken-de Haan
Organist: Arjan Kroes

Voor de dienst:

De organist speelt adventsmuziek

Lied: Kom aan boord (via Youtube)

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

We zingen samen ons openingslied: Welkom in dit huis

1. Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen

2. Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

3. Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen

Refrein (2x zingen)
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Woord van verwachting en vertrouwen

Gesprek over de week

Gebed

Introductie project

Het Plakboek van Lucas



Aansteken van de 1^{ste} Advents kaars

Gedicht: (bij het aansteken van de kaars)

Eén kaarsje maakt een groot verschil.
Hij fluistert naar de rest:
'Doe met me mee, als je dat wil,
want stralen kan je best!'



Vandaag begint een mooie tijd,
we wachten op de Heer.
En als de licht zich hier verspreid
dan stralen wij steeds meer.

Samen zingen: LB 464: 1.2.7

1 Een en - gel spreekt een pries-ter aan.
Wil hij het goe-de nieuws ver-staan?
Om-dat hij niet ge - lo-ven kan
wordt hij een spra-ke - lo - ze man.

2. Soms staat de hemel op een kier:
een bode van de Heer komt hier,
verrast ons met een blij bericht,
en zet de aarde in het licht!

7. Het eerste woord dat uit de mond
van priester Zacharias komt,
zet iedereen tot zingen aan
hoe God met mensen is begaan.

We bekijken samen met de kinderen het projectboek.

We zingen het projectlied:

(Melodie: 'Nu daagt het in het oosten', Liedboek 444)

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.

Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.

Het thema: Verlangen

We staan kort stil bij het thema verlangen als korte
toelichting op het Bijbelverhaal

Lucas 1: 13-20 (BGT)

De engel zei tegen Zacharias: 'Je hoeft niet bang te zijn,
Zacharias. God heeft naar je gebed geluisterd. Je vrouw Elisabet
zal een zoon krijgen. Je moet hem Johannes noemen. 14Je zult
blij en gelukkig zijn, en zijn geboorte zal veel mensen blij
maken. 15Want hij zal een belangrijke dienaar van God zijn.
Daarom zal hij geen wijn of bier drinken. En al voor zijn
geboorte zal de heilige Geest in hem zijn.
16Johannes zal ervoor zorgen dat veel Israëlieten God weer
gaan gehoorzamen. 17En hij zal in alles wat hij doet en zegt,
lijken op de profeet Elia. Johannes zal komen voordat de Heer

komt. Hij zal zorgen dat ouders en kinderen weer goed met elkaar omgaan. En hij zal slechte mensen leren om goed te leven. Zo zal hij het volk van Israël klaarmaken voor de komst van de Heer.'

18Zacharias zei tegen de engel: 'Hoe weet ik of dat waar is? Ik ben al oud, en mijn vrouw ook.' 19Toen zei de engel: 'Ik ben de engel Gabriël. Ik ben altijd dicht bij God. En nu heeft God mij gestuurd om je dit goede nieuws te vertellen. 20Maar jij gelooft niet wat ik je verteld heb. Daarom zul je niet meer kunnen praten tot de dag dat het gaat gebeuren.'

Een luisterlied: Licht

Uitleg doe-activiteit (uitleg door Gea)

Jong en oud gaan aan de slag

Kinderen met hun ouders maken een moodboard over verwachting

Jongeren maken een vredesboom

Ouders en ouderen leren een nieuw lied: Vol van verwachting

Vol van verwachting zijn wij gekomen

Zangen van zoeken en zien 107

t. M. Koijck-de Bruijne

m. E. Silcocks

2e couplet: 



1 Vol van ver-wach-ting zijn wij ge-ko-men
Om weer te we-ten waar-toe wij be-staan.
Ver-stil-lend van bin-nen. Ver-lan-gend te ho-ren
het le-ven-de woord dat op-nieuw wordt ge-bo-ren
waar men-sen in aan-dacht en lief-de ver-staan

2. Tijd vloeit ineen; verleden worden heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herschepden de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

3. Samen gekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Daarna horen we een kinderlied over Zacharias

(de mensen thuis kunnen meekijken en meezingen)

We kijken samen naar de resultaten van de activiteiten.

We zingen: Liedboek 441:1.6

1. Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

6. Schrijf, mensen, in uw harten
dit, als verdriet u kwelt,
uw tranen u verwarren
om moeiten ongeteld.
Houd moed, tot Hij zal komen,
Hij is met u begaan.
De trooster uit uw dromen,
zie Hem nu voor u staan!

We bidden voor elkaar en de wereld We bidden samen het Onze Vader

Bloemengroet

Collecte bij de uitgang

1^{ste} bestemd voor de diaconie

2^{de} bestemd voor de kerk

We zingen ons slotlied: Liedboek 286.

1. Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.

REFREIN

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

2. Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.

REFREIN

3. Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.

REFREIN

We ontvangen de Zegen voor onderweg